

ΕΞΩ ΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ !

Την ώρα της κρίσης, κάποιοι επιλέγουν να ζήσουν με ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Για κάποιους άλλους, όμως, η κρίση είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο, την απόγνωση και την εξαθλίωση των συνανθρώπων τους, ώστε να πλουτίσουν. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανοίξει 3.000 καταστήματα «αγοράς χρυσού» σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ανεπιθύμητοι στις γειτονιές μας.

Έξω τα μαυραγορίτικα ενεχυροδανειστήρια από το Χαλάνδρι!

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ

**ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ,
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ**

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Κάθε ΠΕΜΠΤΗ στις 19:00 στην Κεντρική Πλατεία ή το ΚΕΠ (παλιό Δημαρχείο)

laikisyneleysihalandri.wordpress.com - lshalandri@gmail.com

ΕΞΩ ΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ !

Την ώρα της κρίσης, κάποιοι επιλέγουν να ζήσουν με ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Για κάποιους άλλους, όμως, η κρίση είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο, την απόγνωση και την εξαθλίωση των συνανθρώπων τους, ώστε να πλουτίσουν. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανοίξει 3.000 καταστήματα «αγοράς χρυσού» σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ανεπιθύμητοι στις γειτονιές μας.

Έξω τα μαυραγορίτικα ενεχυροδανειστήρια από το Χαλάνδρι!

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ

**ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ,
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ**

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Κάθε ΠΕΜΠΤΗ στις 19:00 στην Κεντρική Πλατεία ή το ΚΕΠ (παλιό Δημαρχείο)

laikisyneleysihalandri.wordpress.com - lshalandri@gmail.com